

Verslag Winterwandeling Twickel.

Zaterdag 16 december 2023



Op deze toch wat sombere middag, na een vrij zonnige morgen, verzamelden zich 22 deelnemers op het Manitobaplein voor de traditioneel jaar afsluitende winterwandeling. We hopen altijd op een besneeuwd landschap maar dat is nog maar 1 of 2 keer voorgekomen.

Een wandeling, eigenlijk zonder thema en waar het sociale karakter de overhand heeft.



Ondanks het karakter werden er toch nog wel een paar leuke waarnemingen gedaan.

O.a.; Grote bonte specht, Buizerd, Boomklever, Staartmees, Vink, Koolen Pimpelmees, Roodborst, Zwarte specht, Huismus, Zwarte kraai, Blauwe reiger, Houtduif, Goudvink ♀ en ♂ en een bloeiende Gaspeldoorn. Hoog in een oude holle beuk was een afbeelding aangebracht van de heilige maagd Maria (welke onderhand eigenlijk wel een opfris beurt nodig had). De wandeling was deze keer uitgezet op het landgoed Twickel, Ambt Delden.

Een zeer afwisselend oud Twents landschap met open en gesloten bosrijke delen.





De route ging ook langs de onderslag watermolen, met de naam "Noordmolen". De Noordmolen is een oliemolen die olie uit lijnzaad (vlas) perst en lijnkoeken maakt. Deze molen dateert van 1347. Ooit stond er aan de overzijde van de weg ook nog een korenmolen maar die is in 1831 afgebroken. Elke zaterdag is deze molen te bezoeken, zijn er molenaars aanwezig die de molen in werking zetten en geven uitleg hoe het alles werkt. Uiteraard hebben wij dit buitenkansje ook benut.



De wandeling werd weer afgesloten met snert, chocolademelk en/of glühwein. Sinie, die al jarenlang de snert verzorgde werd aan het einde in het zonnetje gezet en de al jarenlang organiserende mannen gaven aan dat ze het stokje graag willen overgeven. Mooi dat hierop direct al positieve geluiden te horen waren.

verslag: Johan Niphuis